

2024
september



ONDERWEG

MARIA CHRISTINA KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE te DEN DOLDER

www.kerkdendolder.nl

**Onderweg is een uitgave van de Protestantse Gemeente
te Den Dolder**

53^{ste} jaargang nr. 1

september 2024

Zie ook: www.kerkdendolder.nl

Redactie Onderweg: Bert Spies en Tineke Bot

Inleverdatum **kopij** voor het **oktober** nummer 2024

Uiterlijk vrijdag 20 september

per e-mail naar het onderstaande e-mailadres

(vriendelijk verzoek om kopij in **word** als bijlage mee te sturen).

MCKOnderweg@live.nl

‘GOEDHEID VOOR HET OPRAPEN. OOG HEBBEN VOOR LIEFDE EN HOOP’.



Er is veel te zien op de afbeelding die gemaakt is bij het nieuwe jaarthema, waarin we er bij bepaald worden dat wij mensen zijn die leven in de verwachting van Gods koninkrijk.

De hoop dat de aarde eens vervuld zal zijn van de hemel en dat daarvan soms al wat oplicht en te zien is. We zien een hart, een kroon (of twee) en twee handen. Op de website van de PKN lezen we: ‘Het gouden hart en de kroon’ worden tegelijk vastgehouden. Waar hart en handen bij elkaar komen, gebeurt er iets. De handen (in gebed) reiken naar elkaar en geven zo het geloof handen en voeten. De witte lijn is een kroon, en tegelijkertijd een kring van mensen die met elkaar verbonden zijn, samen zingen, samen bidden. De schaduwlijn met gebogen hoofden: elkaar steunen in vreugde en verdriet.’

Deze zomer las ik ‘Droomland Italië, van Aleppo naar Turijn’, van Rosita Steenbeek. Zij gaat terug naar Lampedusa, waar ze in 2017 betrokken was bij de opvang van vluchtelingen, en bezoekt ook andere plaatsen om uit de eerste hand te horen hoe het nu gaat. Het klimaat ten aanzien van vluchtelingen is zeer verhard. Je zou er verdrietig van worden, moedeloos. Aan het einde van haar reis is zij in Triëst, het einde van de Balkanroute. Ze logeert in een B&B aan een prachtig park: het plein van de vrijheid. Ze heeft gehoord van de hulp die daar o.a. vanuit de kerk van de Waldenzen – geboden zou worden. Haar gastgevers weten echter van niets, zij hebben nog nooit iets gezien. De vuilophaler die haar 's morgens in het park aanspreekt ziet daarentegen van alles dat er helemaal niet is: drugs, messen en vooral gevaarlijke mensen. Rosita ontmoet er bij de bankjes in het park vriendelijke vluchtelingen én vrijwilligers die er met hun diverse karretjes komen: zij verstrekken maaltijden, verlenen voetzorg, delen schoenen en kleding uit, regenponcho's en ‘gouden’ isolatiedekens. Zij worden gedoogd, nadat hun werk eerder illegaal was verklaard (!), medemenselijkheid gecriminaliseerd. Zij noemen het plein: het plein van de wereld. Daar waar soms al iets oplicht van Gods koninkrijk, voor wie oog heeft voor liefde en hoop.

Ds. Renske Zandstra



KERKDIENTEN SEPTEMBER 2024

Zondag 1 september: voorganger mw. ds. R. Zandstra

10:00 uur.

organist: Sietze Kaldeway

collecten: 1^{ste} Diaconie, 2^{de} Kerk

Wereldwinkel, en na de dienst koffie van Wim en Geertje

Zondag 8 september: voorganger dhr. C. Baan (Zeist)

10:00 uur.

organist: Gerrit Jonkman

collecte: 1^{ste} Diaconie, 2^{de} Jeugdwerk PKN

Zondag 15 september: voorganger mw. ds. R. Zandstra

10:00 uur.

organist: Sietze Kaldeway

collecten: 1^{ste} St. Rudolf, 2^{de} Kerk

Dienst van **Schrift en Tafel**, en na de dienst koffie van het **A** team

Zondag 22 september: voorganger ds. A. Plantinga (Barneveld)

10:00 uur.

organist: Joke Groenberg

collecten: 1^{ste} Diaconie, 2^{de} Kerk

Zondag 29 september: voorganger ds. K.A.E. de Waard (Doorwerth)

10:00 uur.

organist: Helmut Schrovenwever

Kloosterweekend

collecte: 1^{ste} Diaconie, 2^{de} PKN missionair werk

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 1 september, startzondag: Op deze zondag introduceren we het nieuwe jaarthema 'Goedheid voor het oprapen. Oog hebben voor liefde en hoop.' We horen een paar persoonlijke bijdragen van mensen die 'zomaar' goedheid hebben ervaren, iets van God' s nieuwe wereld zagen zoals dat al even oplicht in onze wereld. Uit de Bijbel lezen we oude woorden uit Zacharia 8, een profeet die al ziet wat nog niet is, dat God in een oude wereld iets nieuws gaat beginnen.

En we lezen uit Marcus 8: 22- 26, en horen hoe een blinde man geleidelijk aan genezen wordt en gaat zien. Durven wij onze ogen te geloven? In de kerk blijven we ons oefenen in een andere kijk op de dingen. Bij de uitgang ontvangen we een mooie kaart, als teken van goedheid om door te geven of voor onszelf.

Na afloop is er door gemeenteleden huisgebakken lekkers bij de koffie en de thee.

Welkom aan het begin van een nieuw seizoen!

Zondag 8 september: op deze zondag kan gelezen worden uit Marcus 8 en 9, waar de vraag "Wie zeggen jullie dat Ik ben?" centraal staat. Of uit Handelingen 11: 1 - 18, het visioen van Petrus, revolutionair in zijn tijd, en nóg actueel in tijden van polarisatie.

Zondag 15 september: We vieren een dienst van Schrift en Tafel en lezen uit Jesaja en gedeeltes uit Handelingen 13, over de verkondiging van Paulus en Barnabas. Die komt niet in plaats van Wet en profeten maar volgt er uit. Van vervanging is geen sprake. Paulus haalt Jesaja aan: Israël als licht voor alle volken gemaakt. Maar het blijkt niet makkelijk elkaar het licht in de ogen te gunnen.

Zondag 22 september: er kan gelezen worden uit Handelingen 15, een (lang) verslag van een bijeenkomst van de apostelen met als vraag hoe hoog de drempel moet zijn voor nieuwkomers bij de Jezusbeweging. Of uit Marcus 9: 30 – 39, over het kind in het midden, de minste willen zijn, een (tafel-)dienaar. Het gesprek over wie de belangrijkste is in de groep valt meteen helemaal stil.

Zondag 29 september: de lezingen uit Handelingen eindigen met Handelingen 24, over Paulus' proces. Zijn aanklager spreekt over de kerk als over een sekte, Paulus spreekt van 'de weg'. Het boek Handelingen doet ons blijvend nadenken over wie wij zijn.

Toelichting 2^e collecte zondag 8 september

Collectedoel: Jeugdwerk Protestantse Kerk Nederland Het hele jaar door met jongeren op weg.

Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die jongeren serieus nemen en ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen, meer aantrekkingskracht op hen hebben. De Protestantse Kerk helpt gemeenten hiermee door het aanbieden van seizoenpakketten. Deze pakketten bevatten methoden, spellen en werkvormen voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen.

Er zijn vijf pakketten: voor jonge kinderen, oudere kinderen, tieners, jongeren en inter generatief kerk-zijn.

De materialen zijn uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten en worden steeds opnieuw aangevuld.

Toelichting 2^e collecte zondag 29 september

Collecte Protestantse Kerk - Missionair Werk Nederland De kerk zoekt jongeren op

Een van de speerpunten van een toekomstgerichte Protestantse Kerk is samen met de jongere generaties optrekken op het gebied van zingevingsvraagstukken.

Niet door automatisch te verwachten dat zij een kerk binnenstappen, maar door daar te zijn waar zij zijn.



Daarom is de Protestantse Kerk betrokken bij festivals als Graceland en Opwekking. Dit zijn bij uitstek plekken waar jonge zinzoekers elkaar ontmoeten. De Protestantse Kerk wil voor hen een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn.

BIJPRATEN ONDERWEG

We beginnen op de startzondag met een nieuw jaarthema 'Goedheid voor het oprapen. Oog hebben voor liefde en hoop.'

Het is de titel van een boek van Margriet van der Kooij (2023, Kok Boekencentrum), waarin zij ons wil leren te zien wat er – bij alle ellende en kwaad die er ook zijn en gebeuren en die zij niet verdoezelen of ontkennen wil - aan goeds in onze wereld, ons land, ons leven gebeurt. Als mensen die leven in de verwachting van Gods nieuwe wereld, Gods koninkrijk, mogen wij -schrijft zij- ons oefenen in de kunst om te kijken naar sporen van goedheid, recht, waarheid, liefde, schoonheid en hoop. Om moed te vatten, tegen het cynisme, tegen de wanhoop in. 'De vraag is niet of er goedheid gebeurt, maar of wij die goedheid opmerken, en we leren verstaan dat van die goedheid God de Bron is.'

De twee voorafgaande zondagen zijn er in de kerk al afbeeldingen uitgedeeld die bij het jaarthema horen, met de vraag om daar thuis achterop te schrijven waar naar jouw idee iets goeds gebeurde, of iets nieuws is ontstaan: waar je het koninkrijk van God al even zag oplichten. We verzamelen ze op startzondag en delen er iets van.



In het najaar willen we drie huiskamerbijeenkomsten houden, in de wijken A, B en C, die mooi passen bij dit jaarthema, waarbij we met elkaar in gesprek willen gaan rondom het woord 'Dankbaarheid'.

Ook de Emmaüswandeling die we in de maand oktober willen houden zal een tekst en/of vraag mee krijgen die in deze lijn past. In de adventstijd gaan we vervolgens proberen om op de bescheiden schaal van onze gemeente en ons dorp vorm te geven aan een 'Kerstengel-project'.

Tenslotte, er zijn in de gemeente nogal wat mensen met zorgen en verdriet, laten wij hen ook in het oog houden, in het vertrouwen dat wij allemaal door God gekend en gezien worden.

Ds. Renske Zandstra



WIJ GEDENKEN:

In de ochtend van 29 juni jl. is in Baarn gestorven ons gemeentelid Nanny Vriens – Koudenburg. Zij woonde daar – na ziekenhuisverblijf - in haar laatste levensfase bij Domus Valuas Huize Holland, waar zij en ook haar man Peter goede zorg en ondersteuning vonden. Nanny mocht 84 jaar leven. Wij hebben op 4 juli in een volle Maria Christina Kerk haar kleurrijke leven herdacht, met aandacht voor ieders verschillende levensbeschouwing én in het licht van het geloof dat Nanny in haar (schippers-) gezin van herkomst heeft meegekregen. Kleindochter Machteld ontstak de kaarsen en we zongen daarbij het liedje ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’, een dierbare herinnering aan de schipperskerstfeesten die het gezin vroeger zo graag bezocht in de Doelen. Dochter Liesbeth sprak haar persoonlijke woorden, ‘Je zult altijd bij mij zijn’, gevolgd door muziek. Dochter Petra gedacht haar moeder onder de noemer ‘Wat ben je prachtig’, met een erbij gekozen lied. Kleindochter Daphne sprak herinneringswoorden en zij maakte een kleine fotocollage. Later spraken nog haar zus Coby en haar man Peter, met wie zij ruim 60 jaar lief en leed gedeeld heeft. Uit de Bijbel lazen we psalm 23, ‘een klassieker’, waar Nanny veel steun aan heeft gehad in haar leven, en we zongen de psalm in de versie van lied 23c ‘Mijn God, mijn herder zorgt voor mij’. We lazen deze sterke oude woorden verweven met het dappere levensverhaal van Nanny, In de kerk stond haar lievelingsschilderij, Big Apple, dat thuis in de kleurrijke woonkamer hing, vlak bij het lage stoeltje in de zitkuil waar Nanny de laatste jaren haar vaste plek had. Het symboliseerde de grote creativiteit en kunstzinnigheid die haar leven karakteriseren. Eerst het boetseren. en toen dat vanwege haar gezondheid niet meer mogelijk was, de schilderkunst. Ook in onze kerk hangen diverse van haar werken. Collega Adriaan Plantinga heeft meerdere kerkdiensten rondom één van haar schilderijen vorm gegeven. ‘Mama heeft ons leren kijken’, was één van de prachtige dingen die over Nanny werden gedeeld. Een sterke vrouw die de oorlog én de watersnoodramp van 1953 overleefde, lang ziek was én het leven voluit genoot en beleefde. Wij hebben Nanny vanuit de kerk lopend begeleid naar Het Stille Hofje, waar we met een veelkleurige bloemengroet haar de laatste eer konden bewijzen. Tenslotte klonken nog de woorden van de ‘regenboogzegen’, en keerden we terug naar de kerk waar wij met een glas haar leven vierden. Nanny Vriens – Koudenburg, haar gedachtenis zij ons tot zegen.



Op zondag 7 juli jl. is in hospice Koriander in Bosch en Duin rustig overleden ons gemeentelid Maria Catharina Gijsberta - Mieke - Brouwer – de Jonge. Mieke mocht 83 jaar leven.

In besloten kring hebben we op 10 juli haar leven herdacht. In de kleine kring van haar allernaasten waren we in de huiskamer samen rond het licht van de kleine Paaskaars uit de Maria Christina Kerk. In de lichtkring van het christelijk geloof, waarin Mieke is opgegroeid en haar leven heeft geleefd en waarin zij tenslotte als een gezegend mens is gestorven. Mieke was dochter van een kleermaker. Zij ging van jongs af aan goed gekleed en die liefde voor mooie en goed gemaakte kleding bleef gedurende haar hele leven. Zij ging naar de zondagschool in Rotterdam en daar viel zij – met haar leuke paardenstaartje en haar mooie rokjes - Henk al jong op. Uiteindelijk zouden zij meer dan 60 jaar samen getrouwd zijn, in liefde en trouw verbonden in goede en kwade dagen. Het was een leven waarin hard gewerkt moest worden; in de fotozaken van Henk, waarin later ook hun zoon Wim ging werken, en in de schoonheidssalon van Mieke. Een leven waarin zij dag en nacht samen waren, in Bilthoven en later in Den Dolder.

Mieke was een lieve vrouw en goede moeder, zij was bescheiden en in alles eenvoudig. Zij was zeer behulpzaam en zij deed haar werk met grote toewijding. Zij was ook nogal nuchter en had humor. Zij waren samen trouwe kerkgangers tot het vanwege Miekies gezondheid niet meer kon. Vanaf toen keken zij de kerkdiensten van Hour of Power, met ds. Schuller. We besloten onze huisdienst dan ook met de zegenwoorden waarmee deze kerkdiensten altijd besloten werden. Henk heeft persoonlijke gedachteniswoorden gesproken en we luisterden naar het 'In Paradisum' uit het Requiem van Fauré.

We lazen die middag uit de Bijbel het verhaal van Mozes in het biezen mandje. Een verhaal dat hen beiden vroeger op de zondagschool vast verteld is en dat we nu – na ook uit 1 Korinthe 13 gelezen te hebben – niet meer 'als een kind' maar volwassen wilden lezen. Als een verhaal dat gaat over gedragen worden door God, over het doodswater heen: Mozes in zijn kleine 'arkje' op het water van de Nijl en Mieke, opgebaard in haar rieten mand. Mensenkinderen bestemd voor een ander leven.

Met de woorden van lied 416 hebben we Mieke uitgeleide gedaan en haar nagekeken, terwijl zij begeleid werd naar crematorium Den en Rust: indachtig het lied 'ga met God en Hij zal met je zijn...'

Mieke Brouwer – de Jonge, haar gedachtenis zij ons tot zegen.

Ds. Renske Zandstra

VAN DE DIACONIE

Detentiecentrum



Op zondag 1 september vindt er weer een wake plaats van 16:30 tot 17:15 uur bij het detentiecentrum aan de Richelleweg 13 in Soesterberg. Elke eerste zondag van de maand staan we even stil bij wat er om ons heen gebeurt met alle vluchtelingen. Ook bij vreemdelingen in detentie die zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten.

Voedselmand

Er zijn nog steeds mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Daarom kunt u nu elke zondag van huis houdbare voedingsmiddelen, toiletartikelen en wasmiddel meenemen. Bent u dit vergeten op de eerste zondag van de maand dan verkoopt de Wereldwinkel graag Fairtrade voedingsmiddelen voor in de mand.



1 september Collecte: Diaconie

8 september Collecte: Diaconie

15 september Collecte: Rudolphstichting.

De Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen. Hun wens en hun werk is dat uithuisgeplaatste kinderen de ruimte en de kans krijgen op te groeien in een gezin en in een stimulerende leefomgeving.

De Rudolphstichting zet zich in voor uithuisgeplaatste kinderen en zorgt al jarenlang, samen met een trouwe kerkelijke achterban en donateurs, ervoor dat Jeugdorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen, gewoon kind kunnen zijn en kunnen werken aan de toekomst.

Als Diaconie bevelen wij deze collecte van harte bij U aan.

22 september Collecte: Diaconie

29 september Collecte: Diaconie

Namens de Diaconie:

Gerrie van Rijswijk

Bij de wake op 4 augustus 2024



De stem van een vreemdeling: (uit de Filippijnen)

1) Noem mij geen vreemdeling:
mijn woorden klinken vreemd,
maar mijn gevoelens zijn dezelfde als die van jou.

2) Noem mij geen vreemdeling:
ik wil mensen dicht bij me,
omdat het zo koud is en kil diep in mijn hart.

3) Noem mij geen vreemdeling:
de grond waarop wij lopen is dezelfde,
maar niet het "beloofde land" dat ik had verwacht.

4) Noem mij geen vreemdeling:
grenzen zijn mensenwerk,
scheidingsmuren bouwen wij zelf en isoleren ook jou

5) Noem mij geen vreemdeling:
Ik zoek zoals jij vrede en recht in naam van God

Marianne Koster

LEERHUIS BIJBEL EN GELOOF IN SEPTEMBER

Datum: **Dinsdag 11 september 2024**

Tijd: **10:30 uur – 12:00 uur**, met aansluitend een ‘aanschuiflunch’

Plaats: in de **huiskamer van de Maria Christina Kerk**,

Dolderseweg 123b Den Dolder

Thema: ‘Goedheid voor het oprapen. Oog hebben voor liefde en hoop.’ In gesprek over ons nieuwe jaarthema, geïnspireerd door een boek van Margriet van der Kooi.

De kerk leeft in de hoop en de verwachting dat de aarde eens vervuld zal zijn met de hemel. Zij strekt zich er naar uit en bidt ervoor: ‘Uw koninkrijk kome...’ Dan zal de hemel op aarde zijn. Maar zover is het nog niet, het Koninkrijk van God is onder ons, maar nog niet volledig. We leven in een tussentijd, waar de gemeente van Christus het licht van het Koninkrijk van God in woorden en daden mag verspreiden.

De PKN wil daar met haar nieuwe jaarthema ‘Als nieuw. Leven in het licht van Gods Koninkrijk’ aandacht aan geven.

We horen enkele gedeeltes uit het boek ‘Goedheid voor het oprapen. Oog hebben voor liefde en hoop’. Aansluitend delen we onze goede concrete voorbeelden van waar wij het Koninkrijk van God even zagen oplichten, of waar iets nieuws is ontstaan.

Vervolgens zullen we samen een Bijbelse gelijkenis lezen over het Koninkrijk van God, uit Mattheüs 20: 1- 16, over de werkers in de wijngaard en verkennen we wat deze ons te zeggen heeft over de ‘natuurwetten’ van Gods Koninkrijk. Voordat we gaan lezen bekijken we eerst een videofragment van Frans de Waal. Alles draait om kernwoorden als (on-) eerlijkheid, (on-) rechtvaardigheid, loon, werken, verdienen, boosheid en onbegrip, genade en goedheid.

Opgave bij Annie van Dijk; E-mail: annie.v.dijk@outlook.com of telefoon: 030-2281589

Na afloop van harte welkom bij de aanschuiflunch, met wat ieder heeft meegebracht! Voor koffie, thee en fruit wordt gezorgd. Ook wie niet bij het leerhuis was is van harte uitgenodigd mee te eten.



BERICHTEN VAN DE ZWO

Nog een klein beetje in de vakantie periode staat het nieuwe seizoen weer voor de deur.

Een nieuw begin met een aantal vaste maar ook nieuwe ontwikkelingen.

De start op 1 september met als thema :

‘Oog hebben voor liefde en hoop’.

Daarover zult u in deze Onderweg meer over lezen.

We zijn dit jaar bezig met het project Rwanda.

Al weer enige tijd geleden was hiervoor de Pinkstercollecte.

Een film ter introductie voor de collecte werd in de dienst getoond.

Dat geeft een beeld hoe noodzakelijk de financiële ondersteuning nodig is. Een mooi bedrag werd opgehaald.

De najaarszendingscollecte is ook weer bestemd voor Rwanda.

Maar we houden u daar van op, de hoogte.

In augustus was de Wereldwinkel dicht vanwege de vakantie.

Maar op zondag 1 september zijn we er weer.

We hopen dat u weer komt wereld winkelen.

Van harte welkom.

Op zaterdag 14 september is de Monumentendag in de MC kerk.

Daar zal de Wereldwinkel staan met mooie en nieuwe cadeaus, kaarten, sjaal met verhaal, te veel om op te noemen.

Ook zorgen we voor koffie/thee limonade en een koekje erbij.

Op 12 oktober is er in de Centrumkerk in Bilthoven de Duurzaamheids markt en wij zijn daar vertegenwoordigd met de producten van de Wereldwinkel van 11:00 – 16:00 uur.

Hartelijke groet namens de ZWO: Suzan, Edith, Ria, Marianne.

Herma Lenderink-Offringa.

OPBRENGST COLLECTES MARIA CHRISTINA KERK



1ste Collecte opbrengsten: Diaconie juni

2-6-2024	Diaconie	€ 111,20
9-6-2024	Diaconie	€ 71,70
16-6-2024	Timon	€ 103,50
23-6-2024	Diaconie	€ 47,55
30-6-2024	Diaconie	€ 77,00

juli

7-7-2024	Vakantiedozen	€ 217,80
14-7-2024	Diaconie	€ 81,60
21-7-2024	Diaconie	€ 55,11
28-7-2024	Diaconie	€ 86,55

2de Collecte opbrengsten: Kerk juni

2-6-2024	Maria Christina kerk	€ 51,50
9-6-2024	Maria Christina kerk	€ 43,20
16-6-2024	Maria Christina kerk	€ 43,80
23-6-2024	Maria Christina kerk	€ 39,72
30-6-2024	Maria Christina kerk	€ 43,40

Digitaal ontvangen collectes voor de M.C. Kerk € 115,00

7-7-2024	Maria Christina kerk	juli	€ 38,60
14-7-2024	PKN Pastoraat		€ 58,30
21-7-2024	Maria Christina kerk		€ 29,93
28-7-2024	Maria Christina kerk		€ 71,00
31-07	Contant ontv. via A.Dorman voor de M.C.Kerk		€ 50,00
	Digitaal ontvangen collectes voor de M.C. Kerk		€ 140,00



RECORDHITTE IN KOSOVO LEIDT TOT VERRASSINGEN

De temperaturen in Kosovo liepen afgelopen week op tot maar liefst 39 graden. Het is gelukkig niet vochtig en daarom is de hitte anders dan die in Nederland. De droge lucht voelt alsof er non-stop een grote föhn aan staat.

De was droogt lekker snel!

Wel een verschil met Nederland is dat het stedelijk gebied met name bestaat uit tegels. Er komen meer bomen en parkjes bij, maar er is nog steeds veel asfalt in de stad en dat zorgt natuurlijk voor hitte.

Een groot nadelig gevolg van de hitte en het toenemend aantal appartementengebouwen is dat veel huizen en bedrijven airconditioners kopen. Dit draagt namelijk bij aan een toename in het energiegebruik en dat kost het land veel elektriciteit – wat ze moeten importeren bij buurlanden.

Toen we deze zomer op vakantie waren, kwam er twee familieleden op ons huis passen. Ze arriveerden in het midden van de nacht. Vreemd was dat de lampen niet werkten. Apart, want de elektriciteit valt eigenlijk zelden meer uit in de hoofdstad. De volgende ochtend whatsappten ze ons dit feit en na een paar uur nadenken concludeerde ik dat ons stroom was afgesloten. Maar waarom?

Het bleek dat onze laatste rekening nog niet was betaald. Dit gaat om een paar tientjes, maar blijkbaar heeft Kosovo tegenwoordig een lik-op-stukbeleid. Misschien wel omdat elke verdiende euro meteen weer wordt geïnvesteerd in het kopen van energie bij de buurlanden. Gelukkig kon ik via de energiemaatschappij-app de rekening betalen en enkele uren later ging het licht weer aan!

Kosovo is in ontwikkeling en dat leidt natuurlijk tot veel mooie dingen, maar de keerzijde is ook zichtbaar. De aarde warmt op, wat in een Zuid-Europees land leidt tot meer airco's en dat leidt weer tot meer kosten om genoeg energiereserves te hebben. Gelukkig kunnen wij ons huis re-de-lijk koel houden op de ouderwetse manier.

Als u een gift wilt schenken aan het werk van Stefan & Margriet, kunt u dat doen aan Diaconie Protestantse Gemeente Den Dolder, NL 68 RABO 0162 108044 ovv 'Structurele Opbouw Kosovo'.

UIT HET VERSLAG VAN DE KERKENRAADS- VERGADERING VAN 12 JUNI 2024

Aanwezig: Ron Coljée, Alie Dormans, Rein van Dijk (notulist)
(scriba),

Marianne Koster, Gerrie van Rijswijk, en ds. Renske Zandstra.

Afwezig: Wim Dekker, Ria Spies en Trudy Steetskamp.

1. **Opening:**

Ron Coljée opent de vergadering met een gebed uit:
“Eén druppel jouw”.

2. **Ingekomen- en verzonden stukken:**

- CCBO (Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken) Beoordeling jaarrekening kerk. Hierbij zijn geen opmerkingen.
- CCBO Beoordeling jaarrekening diaconie. Hierbij zijn geen opmerkingen. Wel wordt iets medegedeeld in het kader van de ANBI. Peter Koster heeft hierover contact gehad met de CCBO

3. **Verslag vergadering van 15 mei 2024 en actielijst:**

Hierin wordt een kleine aanvulling gemaakt..

Daarna wordt het verslag goedgekeurd en getekend.

4. **Rapportages en mededelingen:**

a. Predikant:

- Vernomen is dat de ontwikkelingen bij Jan Koert Brinkman positief zijn.
- Op 11 juni werd in de Leerhuis bijeenkomst het essay "Brief in de nacht, gedachten over Israël" van Chaya Polak besproken. De aanwezigen hebben deze bijeenkomst heel positief ervaren.

b. Eredienst:

- Een aantal praktische zaken over de invulling van komende diensten met predikanten en bespelers van het orgel komen aan de orde.
- De dienst van 1^e pinksterdag was een mooie, goed bezette dienst waarbij aan het einde weer 2 witte duiven werden losgelaten.

- c. Pastoraal Beraad: Er is een breed pastoraal beraad gehouden. Hierin is het thema dankbaarheid besproken. Besloten is om dit thema te gebruiken voor de huiskamerbijeenkomsten in het 2^e halfjaar 2024
- d. College van Kerkrentmeesters:
 - In het kader van de duurzaamheid wordt toestemming gevraagd voor:
 - uitbreiding van de meterkast
 - aanbrengen van infra roodpanelen in de ruimten boven van het bijgebouw
 Hiervoor wordt toestemming gegeven
 - Nagegaan zal worden of er meer zonnepanelen op het dak kunnen worden aangebracht, zodat er nog minder gas gebruikt zal worden.
- e. College van Diakenen:
 - De bedragen op de collectebonnen zullen mogelijk iets hoger worden, zodra er nieuwe bonnen gedrukt gaan worden.
 - Bekeken gaat worden of het mogelijk is dat QR codes op de orden van dienst voor de collecten komen en welke werkzaamheden er met de verdere verwerking daarvan gepaard zullen gaan.
- f. ZWO:
 - Er wordt hard gewerkt aan de 'vakantietasjes' (voor kinderen van de voedselbank) Dat worden nu vakantiedozen maar zoals deze er nu uitzien zullen ze "versierd" worden om er gezellige dozen van te maken.
- g. Ontmoeting, dat Treft!:
 - De cabaretvoorstelling was zeer geslaagd. Foto's hiervan staan op de website
 - Over het programma voor het tweede halfjaar wordt het één en ander verteld
- h. Redactie "Onderweg": Geen bijzonderheden.
- i. Oecumenische contacten:
 - Alie en Ron zijn voor de tweede keer naar een vergadering van de Raad van Kerken van Zeist geweest. Den Dolder is daar nu ook lid van. 26 september zal er een vergadering in Den Dolder zijn.
 - Renske en Harold Oechies hebben, samen met een aantal collega's, een bezoek gebracht aan Moskee Arrahman in Bilthoven.
- j. Website: Geen bijzonderheden.

Diversen:

- Besloten wordt om de vertrouwenspersonen namens de classis Utrecht betreft overschrijdend gedrag, genoemd achter op de Onderweg, een keer uit te nodigen om kennis mee te maken
- Ook Ties Schutte zal een keer, in verband met de contacten met de WA Hoeve, worden uitgenodigd.

5. Rondvraag:

- Geen punten.

6. Sluiting:

Tot slot leest Rein het 'Gebed voor Gaza en Israël' door ds. Wilbert van Saane, Beiroet.

Omdat er sinds 12 juni geen kerkenraadsvergaderingen zijn geweest, is dit verslag nog niet goedgekeurd en kunnen er nog aanpassingen plaatsvinden.

Rein van Dijk, Scriba



ONTMOETING, DAT TREFT!

nodigt jullie uit om mee te gaan naar:

“Christendom en slavernij” in Museum Catharijne Convent

Op zondagmiddag **8 september** a.s. willen we met elkaar een bezoek brengen aan Museum Catharijne Convent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht. We bezoeken daar de tentoonstelling 'Christendom en slavernij'.

Aan de hand van historische bronnen, onderbelichte perspectieven, oude en nieuwe kunst krijg je inzicht in de vaak onbesproken relatie tussen het christendom en het Nederlandse slavernijverleden.

Het christendom had een cruciale invloed op het denken over slavernij. Zowel de voor- als tegenargumenten werden uit de Bijbel gehaald.

Dit had een impact op miljoenen mensen. De geschiedenissen werken door tot op de dag van vandaag. Nooit eerder is er op deze schaal zo'n veelomvattende tentoonstelling over dit onderwerp gepubliceerd.

De tentoonstelling bestrijkt alle gebieden waar Nederland in het koloniale verleden actief was.

Het omspant de periode van 1596 – het moment waarop voor het eerst een schip met slaafgemaakten aanmeerde in Middelburg – tot nu.

Nederlanders raakten letterlijk met de Bijbel in de hand betrokken bij slavernij. Op de schepen voeren koopmannen en predikanten samen uit om de dubbele boodschap van commercie en christendom te verspreiden. Dominees overzee kregen vaak een aantal tot slaaf gemaakten ter beschikking en kerken profiteerden van de welvaart die met slavernij werd verdiend.

Ondanks de dominante steun voor slavernij waren er in de Nederlandse koloniale periode ook altijd tegenstemmen.

Welke argumenten gebruikten mensen om het christelijk geloof te verenigen met de uitbuiting van andere mensen of zich daar juist tegen te verzetten?

Waarom voelden sommige tot slaafgemaakten zich aangesproken door het christelijk geloof?

Hoe verliep de interactie tussen de religies van de slaafgemaakten en het christendom van de Nederlanders?

Welke rol speelden de kerken in de uiteindelijke afschaffing van de slavernij? En hoe wordt er nu naar dit verleden gekeken?

Kom je een mening vormen!

We kunnen samen reizen, of zijn **om 15.00 uur** bij de ingang van het museum Catharijne Convent.

N.B. Vergeet niet je museumjaarkaart mee te nemen.

MONUMENTENDAGEN

Een van de eerste weekenden van september zijn er de landelijke Open Monumenten dagen.

Dit jaar is dat 14 en 15 september.

De Maria Christina Kerk is alleen op **zaterdag 14** september open van 11:00 tot 16:00 uur.

In Zeist wordt naast de monumenten ook ruimte gemaakt voor kunst en cultuur.

In de kerk staan op de zaterdag weer de bijna gebruikelijke 'zeepfabriek' en de Wereldwinkel klaar.

In het kader van de kunstroute kunt u ook genieten van de creaties van Dyane Hulsebos. Heel creatief werkt ze met natuurlijke materialen zoals leer, keramiek, textiel. Je kunt denken aan leuke ansichtkaarten, leren brillenkokers, armbandjes, sleutelhangers en keramische tegels. Zeer de moeite waard om te komen kijken.

Petra Koek heeft weer een spannende speurtocht gemaakt langs al de monumenten in Den Dolder. Speciaal voor kinderen, maar iedereen mag meedoen. Als beloning is er op zondag een pannenkoek te eten op de Willem Arnts Hoeve bij Petra Koek.

Bij ons in de kerk staat zaterdag in ieder geval koffie en thee klaar. Dus ik hoop tot dan.

Alie Dormans



Vredeszondag 22 september; oecumenische aandacht

Van 15 – 22 september is het Vredesweek.

Hieraan zal in de meewerkende kerken op zondag 22 september oecumenisch aandacht worden besteed.

Om juist in onze onrustige wereld de aandacht op het belang van vrede te richten, is met elkaar het PAX-thema gekozen:

‘Samen voor vrede. NU!’.

Met dit thema als uitgangspunt zullen gebeden en liederen op elkaar worden afgestemd. Er wordt ook gedacht aan het organiseren van een ‘Walk of Peace’ van kerk tot kerk.

Zodoende kunnen we op meer plaatsen, maar oecumenisch verbonden, de dringende wens tot vrede ver weg en dichtbij tot uiting brengen.

Namens de Oecumenische werkgroep:

Anneke Lasterie

VOORAANKONDIGING vrijwilligersactiviteit.

Houd deze datum vrij !

Zondag 20 oktober

De kerkrentmeesters nodigen jullie uit voor een gezellig samenzijn

Na de kerkdienst zijn jullie van harte welkom in de ontmoetingszaal voor de koffie ++ met daarna een feestelijke lunch.

We bieden jullie dit aan als dank voor alle inzet en meeleven in onze kerkgemeenschap en ook omdat het gezellig is om zo samen gemeente te zijn.

Meer informatie volgt in het volgende nummer van de Onderweg.

College van kerkrentmeesters,

Ron Coljee, Cees van Rijswijk, Arend Smit en Mieneke Leijnse.

BIJBELLEESROOSTER SEPTEMBER 2024

1	zo	Vurige liefde	Zacharia 8:1-8
2	ma	Gezegend en vruchtbaar	Zacharia 8:9-17
3	di	Vasten en feesten	Zacharia 8:18-23
4	wo	Tabita koem	Handelingen 9:32-43
5	do	Smakelijke droom	Handelingen 10:1-23a
6	vr	Zonder aanzien des persoons	Handelingen 10:23b-48
7	za	Navolging	Marcus 8:27-9:1
8	zo	Ga je gang!	Handelingen 11:1-18
9	ma	In Antiochië	Handelingen 11:19-30
10	di	Niet goed wijs?	Handelingen 12:1-17
11	wo	Hoogmoed komt voor de val	Handelingen 12:18-25
12	do	Water uit de hemel	Deuteronomium 11:1-17
13	vr	Keuzevrijheid	Deuteronomium 11:18-12:1
14	za	Stem uit de hemel	Marcus 9:2-13
15	zo	Geloof en ongelooft	Marcus 9:14-29
16	ma	Geen blad voor de mond	Handelingen 13:1-12
17	di	Nog een geschiedenisles	Handelingen 13:13-25
18	wo	Vervulde belofte	Handelingen 13:26-43
19	do	Gemiste kans	Handelingen 13:44-14:7
20	vr	Opgewekt	Handelingen 14:8-20
21	za	Open deur	Handelingen 14:21-28
22	zo	Herbouw	Handelingen 15:1-18
23	ma	Duidelijke regels	Handelingen 15:19-35
24	di	Schoon schip	Deuteronomium 12:2-12
25	wo	Bloed is leven	Deuteronomium 12:13-28
26	do	Strikt	Deuteronomium 12:29-13:6
27	vr	Afschrikwekkend	Deuteronomium 13:7-19
28	za	Kinderachtig	Marcus 9:30-37
29	zo	Radicaal	Marcus 9:38-50
30	ma	Zo simpel kan het zijn	Micha 6:1-8

4 - 11 september

In deze lezingen staat Petrus centraal. In Handelingen leren we hem kennen als de apostel van de heidenen, in het evangelie is hij een hoeksteen én een struikelblok.

12 - 15 september

Deuteronomium bevat toespraken waarin Mozes de Thora nogmaals (*deutero* = voor de tweede keer, *nomos* = wet) formuleert, een herinterpretatie met het oog op het beloofde land dat Israël op het punt staat binnen te trekken. In het evangelie verschijnt Mozes samen met Elia. Zij belichamen de Wet en de Profeten.

16 - 23 september

Paulus en Barnabas worden hier uitgetekend als apostelen van de Joden. Zij bezoeken sabbat aan sabbat de synagogen om aan de hand van de Wet en de Profeten het evangelie te verkondigen. Pas als zij door Joodse leiders worden afgewezen, komen meer en meer de heidenen in beeld. Moeten die voortaan Joods gaan leven, inclusief besnijdenis, sabbat en de spijswetten? Jakobus, de eerste bisschop van Jeruzalem, hakt de knoop door.

24 - 29 september

Afgelopen en komende zondag leest de Kerk uit Marcus 9:30-50: over de goede weg die Christus en zijn volgelingen bewandelen, een reisgezelschap dat zich niet beperkt tot de leerlingen alleen, en over tegenkrachten die ons proberen 'af te brengen van de weg die de Heer, uw God, u had gewezen' (Deuteronomium 13:6).

30 september - 3 oktober

In oktober viert de synagoge de grote joodse najaarsfeesten. De lezing uit de profeet Micha sluit aan bij het gebruik om op *Rosj Hasjana* (Nieuwjaar) broodkruidels in stromend water te werpen en daarbij de laatste drie verzen van hoofdstuk 7 te citeren.

